

# Als er geen seizoenen meer zijn

Uit de voorstelling Stuk van Theater Lapstok

Als er geen herfst zou zijn,  
wanneer duw ik dan  
mijn broertje in een modderplas?  
Als er geen winter zou zijn,  
wanneer stop ik dan  
een sneeuwbal in mijn vader zijn jas?

## Refrein

Als er geen seizoenen meer zijn  
is elke dag hetzelfde  
Elke dag begint weer opnieuw  
met diezelfde saaie zonneshijn

Als er geen lente zou zijn,  
wanneer zeurt dan mijn zus  
'Mam, mag ik met zonder jas alsjeblief?'  
Als er geen zomer zou zijn, wanneer plaag ik dan  
'Hee pap, je ziet zo rood als een biet!'

## Refrein

Ik kan echt niet kiezen  
Het leukste seizoen  
Oh naar welk kijk ik uit  
Zodat ik steeds .....

## Spreektekst:

*Nooit meer zomer?  
oh nooit meer ijsjes eten!  
En geen herfst?  
Wanneer eet ik dan hazelnotenpasta?  
Ooooooh.....*

Ik kan echt niet kiezen  
Het leukste seizoen  
Ik kijk naar elk uit  
zodat ik steeds...  
iets nieuws kan doen!

## Refrein

Als er geen seizoenen meer zijn  
*(geen lente, geen zomer)*  
is elke dag hetzelfde  
*(geen herfst, geen winter)*  
Elke dag begint weer opnieuw  
*(geen lente, geen zomer)*  
met diezelfde saaie zonneshijn!  
met diezelfde saaie zonneshijn!  
met diezelfde saaie zonneshijn!